

Met een bus vol dieren gingen we zaterdag ochtend om 7 uur richting Zaandam om in het Tuincentrum Ranzijn de top show 2013 te gaan beleven.

Het weer was beter dan vorig jaar en dat geeft de burger weer moed zeker na die koude dagen van de afgelopen tijd maar hoe dichterbij Zaandam kwamen hoe mistiger het werd.

Aangekomen bij het tuincentrum de dieren inkooien en we waren niet alleen dat was duidelijk de top show had heel wat aanloop van inzenders en dat zo laat nog in het jaar geeft aan dat de fokkers er nog niet genoeg van konden krijgen om hun dieren te showen. Even een rondje lopen om te kijken wat de concurrentie heeft mee genomen en dan snel naar de koffie want het tuincentrum was nog bar koud van de nacht.

De koffie was een probleem, iedereen op dat moment was er klaar voor maar de apparaten konden het niet bijhouden, evenmin de man die met jerrycans voor het water heen en weer moest lopen.

Dan maar een rondje tuincentrum, want blijven staan was geen optie dan kreeg je het alleen maar koud. Het tuincentrum had aardig wat vloeroppervlak dus toen we het rondje af hadden waren we warm en ja ja er was koffie.



De keuring was begonnen en dat gaat bij een top show even iets anders want de dieren worden door 2 keurmeesters gekeurd en dan is het te verwachten dat de prediaten dicht bij elkaar liggen want standaard is standaard, en in de meeste gevallen was dat ook wel zo maar toch waren er uitschieters bij en dat maakt de top shows wel weer spannender dan de andere show door het seizoen heen.

Het was jammer dat bij de hoenders niet genoeg ruimte tussen de kooien was gelaten om de keuring echt op de voet te volgen.

Bij de konijnen ging dit wel omdat die op de kopse kant van het pad plaats vond en daar werd ook dankbaar gebruik van gemaakt.



Tegen een uur of 1 was het tijd voor de lunch en de maagjes van velen vonden dat een goed idee dus op naar de boerenkool en hutspot.

Helemaal achter in het tuincentrum was nog een klein magazijn dat was omgetoverd als eetzaal met wat inschikken konden we allen genieten van de dampende maaltijd. Tijdens het eten werd er natuurlijk veel gekletst over de show dieren maar ook over het aankomen fokseizoen want nu in februari wordt het al weer tijd om daar je hoofd over te gaan breken, wie gaat met wie en wat ga ik anders doen om dit of dat te verbeteren, tja en zo rol je van het ene seizoen in het andere.



De keurmeesters hadden nog een klusje te doen want de grote verschillen in de predicaten moesten besproken worden en eventueel aangepast, 2 paar ogen zien meer dan 1 paar dus hup weer aan de slag.

Vervolgens bracht dat ons bij de uitslag van de keuring, de mooiste dieren zijn bekend en de prijsuitreiking kon beginnen, dit ging zacht gezegd rommelig, tot grote wanhoop van Jan Nes die de prijzen moest overhandigen, dit resulteerde in het feit dat halverwege de mensen die stonden te kijken maar weg liepen en het voor gezien hielen, verstaan kon je het niet goed en begrijpen al minder. Zonde allemaal want het was toch echt wel een leuke dag waar we allen zo naar uitkeken.

Al met al een dag die niet zonder slag of stoot verliep maar het was leuk om nog zo laat in het seizoen de fokkers bij elkaar te hebben en de laatste weetjes te horen.



winnaar hoenders



winnaar konijnen

Wil ik nog bij deze alle fokkers heel veel succes wensen in het komend fokseizoen met mooie gezonde dieren en mogen er maar veel toppertjes gezond opgroeien zodat we ze op de komende tentoonstelling kunnen bewonderen.

Groetjes en tot ziens,  
Astrid Hendriks