

Jong diierendag 2012

Eindelijk is het dan zo ver zaterdag 1 september 2012 de jonge dieren zijn gepoetst en kunnen de kooien en voor een krietisch ook van de keurmeester.

Altijd weer een spannend moment en de spanning bij sommige fokkers is te snijden.

Na een welkomstwoord van de voorzitter Jan Nes begeven de keurmeesters gevolgd door de schrijvers en aandragers zich de manege ruimte in die omgetoverd is tot show zaal.

Gezien de opkomst dit jaar niet zo groot was, wat heel jammerlijk is, was de zaal betrekkelijk ruim.

De keurmeesters konden dus mede hierdoor het rustig aan doen wat ook wel weer zijn charmes had.

Net voor de lunch was de klus geklaard gaf ons ruim de gelegenheid om op ons gemak alle beoordelingen te bekijken en natuurlijk de dieren te vergelijken want dat blijf je doen als fokker.

De lunch ging er weer smakelijk in en na een babbeltje over tot de orde van de prijsuitreiking.

Eerst waren de hoenders aan de buurt gevolgd door de watervogels en de cavia's.

Deze volgorde is bewust omdat er altijd meer konijnen aanwezig zijn en zeker ook wegens de speciale klasse binnen het konijnen spul.

De eind keuring van de konijnen is daarom ook weer een drukbezocht fenomeen waarna ik altijd zelf met veel bewondering sta te kijken want ik krijg het niet voor elkaar om mijn konijn zo mooi op een tafel te laten staan en zeker niet als er aan je oren getrokken wordt om te kijken of ze lang genoeg zijn en wel recht staan en de andere handelingen die de keurmeesters weer verrichten om te bepalen wie nou de mooiste van alle mooie dieren is.

En dan is het zo ver dat de uitslag bekend wordt en de trotse fokker met een

big smile door de manege loopt, het is toch weer gelukt om een mooi dier neer te zetten iets wat makkelijk klinkt maar o zo moeilijk blijkt te zijn.

Na het opruimen van de manege is het verzamelen in de kantine van de manege om de prijsuitreiking bij te wonen en de vel begeerde rollade in ontvangst te nemen.

Even snel een foto maken en dan snel weer met de mede fokkers praten want dat hebben we de laatste tijd erg gemist omdat we elkaar toch ruim een half jaar niet hebben gesproken of gezien.

Al met al een zeer geslaagde hapening met een hele gezellige sfeer.

Tot ziens op de aankomende tentoonstellingen,

Astrid Hendriks

